

Osted d. 22. maj 2020

Kære venner i OSTED Frikirke

Vi skal langt om længe fejre Gudstjeneste **på søndag d. 24. maj kl. 10.30.**

Der er stadig usikkerhed omkring COVID-19, så derfor er **anbefalingen, at personer med øget risiko bør overveje om de deltager fysisk i aktiviteter i kirken.** Er du utryk ved at skulle samles med mange mennesker anbefaler vi, at du bliver hjemme og følger med på kirkens podcast i stedet. Ligeledes minder vi om de generelle retningslinier, at **har du symptomer som kunne være COVID-19 skal du ikke møde op.**

**Vi skal opfylde en række krav og det betyder at der vil være nedenstående regler for at kunne mødes.**

**Generelt gælder:**

Hold afstand - og vis hensyn. Der vil være sat 1 m mærker ved indgangen

Host eller nys i ærmet

Giv ikke hånd, knus eller kindkys

Afsprit hænder (eller vask med sæbe), der er stillet sprit frem ved indgangen

**Kom i god tid så vi undgår kødannelse.** Der vil være kirkeværter, som hjælper med at anvise pladser m.m., fra kl. 10.00.

**Ved ankomst:**

- Lad gerne overtøjet blive i bilen, hvis du kommer i bil. Der vil ikke være mulighed for at hænge overtøj op
- Der vil KUN være indgang gennem kirkens hoveddør
- Hold afstand på vej ind igennem indgangen
- Kirkeværterne vil guide jer og I skal følge deres anvisninger
- Ved ankomst skal du afspritte eller sæbe vaske dine hænder
- Gå direkte til en plads og bliv siddende her

**I kirkesalen:**

- Der er afstandskrav på 2 meter, når man sidder i kirkesalen, da vi synger sammen. Ellers er afstandskravet 1 meter.
- I kirkesalen vil der være guider, der hjælper Jer med at finde på plads. Fyld pladserne op fra forrest i salen, når I kommer ind. Der er lavet afstand mellem bænkene og der

ligger kort på de bænke, som **ikke** må bruges. Man må sidde sammen med dem, man er i husstand med, men skal ellers holde 2 meters afstand (næsetip til næsetip)

- Vi må være 46 i kirkesal og forhal (4 m<sup>2</sup>/person), udover de som medvirker i gudstjenestens afvikling. I børnerummet kan der sidde 5 ekstra. Det er nogenlunde hvad vi plejer at være, så der burde være plads til alle på en "almindelig" søndag
- Børnekirke holdes i kælderen, og børnene går direkte herved, sammen med de forældre, som skal være med i børnekirken. Kældersalen må rumme 26 mennesker i alt
- Skal du bruge toilettet i kælderen går du ned ad trappen og ind i salen igen ved at gå ud ad kælders bagdør og ind gennem hoveddøren

#### **Når gudstjenesten slutter:**

- Når gudstjenesten er slut skal de som sidder forrest gå ud gennem bagdøren. De som sidder bagest gennem fordøren
- De som sidder nærmest går først, resten venter så der ikke bliver kødannelser
- Undlad at blive stående lige udenfor døren, så alle kan komme ud
- Man må gerne blive i salen og tale sammen (med afstand), men bliv siddende på din plads eller ryk sammen, når der er blevet god plads. Undlad at stå i mellemrum mellem bænke

#### **Kirkekaffe:**

- Der vil **ikke** være kirkekaffe. Du er dog velkommen til at tage egen kaffe, kop m.m. med og nyde den i kirkesal, haven eller P-pladsen

#### **Afsprit dine hænder, så begynder du på en frisk, når du forlader kirken**

Der vil følge retningslinjer for nadver inden søndag d. 7. juni. Som bekendt er meget stadig uklart, og derfor gælder disse retningslinier indtil andet meddeles eller vi i ledelsen får andre erfaringer af, hvad der fungerer bedst. Lad os hjælpe hinanden med at lykkes, og sig endelig til, om du har gode ideer til praktiske løsninger eller der er noget du er utryk ved.

Vi glæder os til at ses på søndag, hvor en del af menighedsrådet er med til tage imod. John Haugegaard er gudstjenestevært, Birgitte Stieper Buskov vil dele sin troshistorie med os og vi skal synge dejlige sange sammen.

*Varme hilsner fra  
Menighedsrådet*