



DRIVE-IN GUDSTJENESTE

Søndag den 10. maj kl. 11.00



EFTERSKOLEN LINDENBORG

Velkommen til gudstjeneste på Efterskolen Lindenberg



PARKERING

Bilerne parkeres forskudt, så vi sikrer afstand mellem bilerne – og godt udsyn. På skitsen herover får du en fornemmelse af systemet. Vær venlig at følge vagternes anvisninger.

Ankomst fra klokken 10.15 – ikke før!

REGLER

For at vi kan få lov til at gennemføre arrangementet, er der nogle få, men vigtige, regler som skal overholdes:

- Hvis man har brug for luft, er det tilladt at åbne den forreste bilrude i venstre side. De andre ruder skal forblive lukkede.
- Det er ikke tilladt at forlade bilerne og bevæge sig rundt på pladsen – kun de medvirkende på scenen, samt vagter må være udenfor bilerne. Det er altså heller ikke tilladt at deltage i gudstjenesten på en motorcykel, på et picnictæppe eller lignende. Kun i en bil.
- Hvis toiletbesøg eller lignende er nødvendigt, skal bilen køres ned til parkeringspladsen ved hallen, hvorefter man kan benytte halbygningens toiletter. OBS – der må ikke være flere end ti mennesker forsamlet, så tag hensyn, vent på hinanden og hold afstand ved toiletbesøg.

PRINT GERNE DISSE SIDER UD ELLER DOWNLOAD DEM PÅ EN TABLET

FIND FREKVENSEN

Lyden bliver sendt til bilradioen, og du kan lytte med på 92,2 MHz (Måske får du teksten *Lindenberg* frem i displayet).

NAVDER

Da vi undervejs i gudstjenesten vil fejre nadver, skal man hjemmefra medbringe brød og saft, hvis man vil deltage i nadveren.

BØRN

Børn er meget velkomne, og der er også tænkt på dem i programmet. Hvis du printer disse sider ud, er der tegninger, som passer til dagens tema. Husk at medbringe farver og evt. et underlag.

Vi har glædet os meget til at fejre gudstjeneste sammen med jer

I det følgende finder du en oversigt over hvad der skal ske og navne på dem, der medvirker. Der er også sangtekster og anden relevant information om gudstjenesten.

PROGRAM

Velkomst

Morgensalme: Solen begynder at gløde

Refleksion og bøn (inkl. fadervor)

Særligt til børnene – og lidt til de voksne

Lovsang

Prædiken

Salme: Jesus – det eneste

Nadver

Lovsang

Tak og informationer

Afslutningssalme: Jeg vil gi dig, o Herre

Sendelse og velsignelse

MEDVIRKENDE

Salmepianist: Ejnar Kanding

Mødevært: Ruben Andersen-Hoel

Band: Kristian Bonde-Nielsen, Emma Jensen, Filip Nielsen, Carsten Røpke Olfert og Jesper Schjelde Lund

Prædikant: Tomas Lindholm

Refleksion og bøn: Ruth Cilwik Andersen

Nadver: Gunni Bjørsted

Børneindslag: Frikirken Sorø

Sendelse og velsignelse: Nana Holm Green

Forsangere: Mirjam Hoel Nielsen og Emma Jensen

Lyd: Mathias Overbeck

SANGTEKSTER

1 Solen begynder at gløde.

Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
lyset, Gud lige har skabt.

2 Små bitte dråber af glæde
hænger i græsset. Vi tror,
det er Guds vilje at træde
ud på den hellige jord.

3. Fuglesang oppe og nede.
Støj fra en myldrende by.
Store og små gør sig rede.
Dagen er dirrende ny.

4 Markerne dufter af lykke.
Stråene bølgjer så småt.
Trods alt det onde og stygge
Tror vi at livet at er godt.

5 Lyset er kommet til verden.
Gud har besøgt vores jord.
Grøn og guddommelig er den
Klode, hvor mennesker bor.

6 Her på den dugvåde klode,
Gud i sin glæde har skabt,
Vil vi i dag kun det gode.
Mørket i verden i verden har tabt.

Mel.: Villy Engmose
Tekst. Lars Busk Sørensen

Din himmel, Dine fingres værk,

alt det skabte, overvælder mig
Hvor herligt er dit navn!
Din måne, sol og stjernepragt
kredser over mig og lyser op: Hvor herligt er dit navn!

Men hvad er da et menneske?
hvad er da et menneske?

Du ser på mig med stolthed for jeg minder lidt om Dig
Du glæder Dig og kroner mig med herlighed og ære
Du tænker større tanker end jeg tør håbe for mig selv
Jeg er Dig dybt taknem'lig for din skaberkærlighed

Hvor herligt er dit navn!
Hvor herligt er dit navn!
Tekst og melodi: Arvid Asmussen

1 Navnet Jesus blegner aldrig

Tæres ej af tidens tand
Navnet Jesus, det er evigt
Ingen det udslette kan
Det har bud til unge, gamle
Skyder stadig friske skud
Det har evnen til at samle
Alle sjæle ind til Gud

Omkv.: Navnet Jesus må jeg elske
Det har sat min sjæl i brand
Ved det navn min sjæl fandt frelse
Intet andet frelse kan

2 Jesu navn hvor skønt det klinger
Lad det runge over jord
Intet andet verden bringer
Håb og trøst som dette ord
For det navn må hadet vige
For det navn må ondskab fly
Ved det navn skal retfærdys rige
Skyde friske skud på ny

3 Midt i nattens mørke blinker
Som et fyrtårn Jesu navn
Og hver nødstedt sejler vinker
Ind i frelsens trygge havn
Og når solen mer ej skinner
Jesu-navnet "lyser" end
Da den frelste skare synger
Højt dets pris i himmelen

Mel.: Trad.
Tekst: David Welander

1 Jesus - det eneste,

helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

2 Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

3 Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!

4 Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind!
Mel.: Caroline Sørliie
Tekst: Ole Theodor Moe 1904.

1 Hellig, hellig, hellig Herre Gud almægtig.

Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig.
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig
Gud i det høje! Ære være dig.

2 Hellig, hellig, hellig, se omkring din trone
knæler alle engle med lov og jubel ned.
Hør, serafers lovsang har den samme tone.
Gud, du er Gud i tid og evighed.

3 Hellig, hellig, hellig, lyset er dit rige,
intet syndigt øje kan se din herlighed.
Ene du er værdig, ingen er din lige.
Ingen som du i magt og herlighed.

4 Hellig, hellig, hellig, Herre Gud almægtig.
Hav og jord og himmel i pris forene sig.
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig.
Gud i det høje! Ære være dig.
Mel.: John Dykes
Tekst: Chr. Ludwigs

Tag det inderste, det bitreste

Det jeg ikke selv kan gi'
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Tag det yderste, det sødeste
Det jeg gerne selv vil se
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd

Omkv.: Hold mig tæt til dig
Lad mig ikke gå
Der er intet her, som du ik' må få
Jeg gi'r dig alt, det bitre og det søde
Du er hellig, du er god, du er nær
Du er hellig, du er god, du er her

Jeg er intet uden dig
Tekst og melodi: Martin Lysgaard og Ditte Berner

1 Jeg er din, o Gud, jeg har hørt din røst

Hørt dit nådekald til mig;
O, men drag mig nu ved din milde ånd
Altid nærmere til dig!

Omkv.: Drag mig, drag mig nærmere til dig
Til dit kors, o Herre kær
Drag mig, drag mig nærmere til dig
Til jeg ser dig som du er

2 Du må salve mig til din tjeneste
Med din nådes olie Gud
Så min vilje helt må gå op I din
At jeg lyder kun dit bud

3 Hvilken salig fryd at på denne jord
Have almagts Gud til ven
At I nødens stund sende bud til ham
Og få svar fra ham igen

4 Al din nådes dyb, al din kærlighed
Dog jeg fatter ej fuldt ud
Førend der hos dig du skal slutte mig
I din favn, min frelses Gud
Mel.: Kristian Bonde-Nielsen
Tekst: Fanny Crosby

1 Jeg vil gi' dig, o Herre, min lovsang

jeg vil takke dig med mine ord
for din nåde, som er uden grænser,
jeg vil takke for alt, du har gjort

Omkv.:
Jeg vil gøre mit liv til en lovsang til dig,
lad hver tone en hyldest til dig være,
og i dage med glæde og dage med sorg,
vil jeg leve mit liv til din ære.

2 Ingen anden er værdig min ære,
bare du, Herre, ejer min sang,
og i Himlen skal lovsangen være,
til din ære en evighed lang.

3 Og om sangen end skulle forstumme,
og forstyrres af uro og strid –
Herre, åben på ny mine øjne,
så jeg ser, at hos dig er min fred.
Tekst og mel.: Christer Hultgren

HJERTEBØNNEN

1



Gud, jeg står foran dig,
sådan som jeg er -

4



Jeg tager den ind
i mit hjerte -

2



Jeg åbner mig for dit
nærvær -

5



- og jeg deler den
med andre.

3



Jeg rækker ud efter din
styrke og kraft -

Lidt til børnene – print ud hjemmefra og tag farver med



Tak fordi du kom – og kom godt hjem

Venlig hilsen:



Frikirken Salem

Plads til Gud og mennesker

**OSTED
FRIKIRKE**



BIRKEBJERGKIRKEN – åben for Gud og mennesker



MobilePay
347977